

# SERVAIS

## Het blauwe chalet

VRUJE VLUCHT





# SERVAIS

## Het blauwe chalet

Inkleuring: RAIVES

Het beeld van de bosprins is een ontwerp van Claude Grandjean,  
beeldhouwer in Gérardmer.

**AIRE LIBRE**

Juni 2017. Mijn papieren personages hebben hun pelgrimsstaf neergelegd. Ze zijn nu ergens in de buurt van Tours, bij de Loire, en ze hebben onderweg prachtige landschappen gezien. In België, Zwitserland en Frankrijk hebben ze ook schitterende gebouwen en kerken ontdekt, dorpen en steden.

Op 13 juni word ik voor het eerst grootvader en ik zal eraan moeten wennen dat ik nu naast een oma in bed lig. Zo zeggen we dat hier... Maar het is geweldig! De cirkel wordt rond maar is niet gesloten. Dit is een nieuw begin.

Eind juni leg ik mijn tekenpotlood neer en begin ik te schrijven aan een nieuw scenario. Met hetzelfde potlood, trouwens. Ik kom uit mijn atelier onder het dak om de zomer buiten te beleven, in volle natuur. In het hartje van het bos, op een geheime plek: het blauwe chalet. Ik heb mijn vertrek wekenlang voorbereid, heb de hele bibliotheek uitgespit.

Verhalen, legenden, fabels, traditionele vertellingen, volksgeloof. Helemaal onderin vind ik boeken die ik in mijn beginperiode heb verzameld. Bijna was ik die vergeten.

Zo kom ik terecht bij twee boeken die me aan lang geleden herinneren: *Psychanalyse des contes de fées* van Bruno Bettelheim en *Les Âges de la vie* van Christiane Singer. Twee boeken die ik destijds niet als inspiratiebron heb gebruikt omdat ik me voor de albums *De toverkol* en *Les saisons de la vie* concentreerde op fabels en tradities uit mijn streek, de Gaume. Vandaag wil ik het anders aanpakken, ook al grijp ik terug naar een prille liefde.

De verhalen van Grimm die Bettelheim beschreef zijn perfect te combineren met de verschillende stadia van het leven, lijkt me. Maar in welke tijd situeer ik dat nieuwe album? Niet op een herkenbare plek die makkelijk te vinden is. Liever een universele omgeving, in een niet nader omschreven bos. Maar wel op een plek waar ik me thuis voel. Waarom dan niet in het blauwe chalet waar ik het scenario zal schrijven? Er zijn meren in de buurt, dieren en een heleboel magie. Stof voor inspiratie zat...

14 augustus 2017: mijn tweede kleindochter wordt geboren. Oma Anita en ik hebben nu dus twee 'pisprietjes' – zo zeggen we dat hier – twee feeën: Olivia en Juliette...

Beste lezer, laat me je gids zijn in de 'Wolvenvallei'. Afgezien van het water en het blauwe chalet, ontdek je er een statige eik op een heilige steen. Het is ook de eik uit de abdij van Orval.

Dit album draag ik op aan Anita, Bérenger, Lorella, Maxime, Alicia, Camille, Renaud... en uiteraard aan mijn fonkelnieuwe oogappeltjes Olivia en Juliette.

**JEAN-CLAUDE SERVAIS**

De legende van de godin Cybele en de herder Attis komt uit de streek van Nice. Ik heb een beetje beslag gelegd op 'De tragische den van Laghet', de den vervangen door een eik en ik heb het verhaal in mijn omgeving gesitueerd. Maar tenslotte ligt de Gaume toch ook in het zuiden... van België, dan.





VANDAAG, 20 NOVEMBER 1947, IS PRINSES ELIZABETH, DOCHTER VAN KONING GEORGE VI EN KONINGIN ELIZABETH, IN DE ABDIJ VAN WESTMINSTER IN HET HUWELIJK GETREDEN MET HAAR NEEF, ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID EN HERTOEG VAN EDINBURGH, EX-LUITENANT PHILIP MOUNTBATTEN. OOK HIJ IS 'N NAKOMELING VAN QUEEN VICTORIA...

DE HARD-NEKKIGE MIST KON HET ENTHOUSIASME VAN 'T VOLK VANOCHTEND NIET TEMPEREN. DE LONDENAREN VERDRONGEN ZICH LANGS DE HELE ROUTE OM DE KONINKLIJKE FAMILIE TOE TE JUICHEN.

KINDEREN, HET IS TIJD OM TE GAAN SLAGEN.



DE AARTSBISSCHOPPEN VAN CANTERBURY EN YORK EN DE BISSCHOPPEN VAN LONDEN EN NORWICH GINGEN IN HET HUWELIJK VOOR...

SLAAP LEKKER, MAMA.

SLAAP LEKKER, PAPA.



EN VERGEET HET GEBED NIET DAT IK JULLIE HEB GELEERD.

NEE, MAMA.



BIJ DE LAATSTE TONEN VAN HET MAJESTIEUZE 'GOD SAVE THE KING' BEGELEIDDEN DE BISSCHOPPEN HET JONGE PAAR EN DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR DE KAPEL VAN EDWARD THE CONFESSOR...



IK HEB JE GEZIEN, ALICE!

WAAR HEB JE DE SLEUTEL VAN DIE KAST VANDAAN?

JULLIE HEBBEN HELEMAAL NIKS GEZIEN!





DE HERDER ATTIS WERD DOOR ZIJN RELATIE MET DE MOEDERGODIN BEVORDERD TOT BEWAKER VAN DE TEMPEL EN KREEG HET AANZIEN WAAR HIJ RECHT OP HAD. HIJ MOCHT OOK VEREERD WORDEN EN ER MOCHTEN DIENSTEN AAN HEM WORDEN OPGEDRAGEN OP EEN HEILIGE STEEN. MAAR DE MOEDERGODIN EISTE IN RUIL VOOR DE EER DIE ZE HEM VERLEENDE, ONVOORWAARDELJKE TROUW.



ATTIS AANVAARDE HAAR VOORWAARDE, MAAR LEERDE EVEN LATER EEN NIMF KENNEN DIE HIJ ZO ONWEERSTAANBAAR VOND DAT HIJ HOPELOOS VERLIEFD WERD. HIJ BRAK DUS DE BELOFTE DIE HIJ CYBELE HAD GEDAAN.

DE MOEDERGODIN WAS RAZEND EN DREEF HAAR GELIEFDE TOT WANHOOP, MAAR ALS ULTIEM TEKEN VAN HAAR GENADE VERANDERDE ZE DE HERDER IN EEN EIK DIE ZE OP DE HEILIGE STEEN NEERZETTE. DE NIMF VERANDERDE ZE IN EEN ZWALUW.



ATTIS BLEEF DUS LEVEN, MAAR DAN ALS BOOM, EN VOOR ALTIJD GESCHIEDEN VAN ZIJN GELIEFDE, WANT ZWALUWEN LEVEN NIET IN BOSSEN.



Lente





NA HET EINDE VAN DE WINTER EN DE  
KOUDE STILTE WAAIT EEN ZACHTE BRIJS  
DOOR HET LAND. DE NATUUR WORDT  
WEER WAKKER...



NATUUR EN WILDE DIEREN KRIJGEN HUN VRIJHEID  
TERUG. TIJD VOOR HET EERSTE GEDARTIEL, HET  
EERSTE GEFUURT...



DENK JE  
DAT DIE WOLF-  
VENVALLEI  
ECHT BESTAAT,  
ALICE?

TIJDLIJK. HET  
STAAT TOCH IN OPA'S  
BOEK!

ALS PAPA DAT BOEK VER-  
STOPT IN EEN KAST DIE HIJ OP  
SLOT HOUDT, DAN WIL HIJ NIET  
DAT IEMAND HET VINDT.

HIJ WIL  
NIET DAT  
JIJ 'T  
VINDT,  
ALICE!

WAAROM  
IK NIET?

OMDAT WOLFEN  
KLEINE MEISJES  
OPPELZELEN.

JE KENT HET  
VERHAAL VAN  
ROODKARJE  
TOCH?

PFT! DIE  
WOLF HEFT  
DE GROOTMOE-  
DER OPGEGETEN  
...











VERDER DAN...  
DIT BEEKJE ZIJN  
WE NOOIT GE-  
WEEST.

JAWEL,  
WE GAAN  
VERDER!

GOED, ALS  
JIJ WILT.



O, EEN  
MIEREN-  
NEST!

ZO  
GROOT?



HAHA! ZE HEBBEN  
ONS GEZIEN. ZE  
ZIJN IN PANIEK  
EN RENNEN NU  
ALLE KANTEN  
UIT!



DRAAI JE OM,  
ALICE. MEISJES  
MOETEN NIET  
KIJKEN ALS  
JONGENS  
STAAN TE  
PLASSEN.

WE VER-  
DRINKEN DE  
MIEREN. DAN KUN-  
NEN ZE ONS NIET  
MEER BIJTEN.



MIJN TANK IS LEEG.  
GOED, DAN MAAR MET DE  
GROTE MIDDELEN. KOM  
OP! WE MAKEN DAT  
NEST KAPOT!

NEE!  
HOU OP!



OPHOUDEN, OF IK  
SLA IN JULLIE  
BALLEN!

WOW! ZO  
KWAAD!

ZE ZOU  
NOG  
DURVEN  
OOK!



WAT HEB-  
BEN DIE MIEREN  
MISDAAN? LAAT  
DE BEESTJES  
MET RUST!

BLABLA...  
BLABLA...



















ALS DERDE PROEF MOETEN  
JULIE LIT DEZE DRIE  
BLOEMEN...



... DE  
BLOEM KIEZEN  
DIE IK HET  
MOOIESTE VIND.



WELKE ZULLEN  
WE NEMEN? ZE  
ZIJN ALLE DRIE  
MOOI. LIEVE HELP,  
WAT NU?



IK  
KIES  
DIE!



DE SLEUTEL  
VAN DE DROMEN-  
KOPPER! BEDANKT,  
VRIENDEN!



DUIZEND  
PARELS... DE  
DRIE PROEVEN  
ZIJN GESLAAGD.  
ALICE, JIJ MAG  
NU IN DE WOLVEN-  
VALLEI LOPE  
WAAR JE WILT...



MAAR JE BROERS  
HEBBEN WEINIG GOEIE  
WIL LATEN ZIEN. ZE HOUDEN  
GEEN REKENING MET DE WAARDE  
VAN HET LEVEN EN VAN DE NATUUR.  
ZE ZIJN ONGEVOELIG VOOR ALLES  
WAT LEEFT. IN HUN GEDAANTE-  
VERNISSELING STAAN ZE SYMBOOL  
VOOR EEN HART VAN STEEN.



ARME JONGENS.  
MAAR MISSCHIEN  
HADDEN ZE HET  
WEL VERDIEND...



HALLO,  
CITROENTJE!  
JIJ BENT DE EERSTE  
DIE UIT Z'N POP  
KRIJPT!

IK SNAK  
HIER AL WEKEN  
NAAR. HET MOOISTE  
MOMENT VAN M'N  
LEVEN!

JE  
MAG  
JE  
OOK  
NIET TE  
VROEG  
LATEN  
ZIEN.



IK KON NIET MEER  
WACHTEN. BOVEN-  
DIEN HEERST IN DE  
WOLVENVALLEI  
EEN MICRO-  
KLIMAAT.



OEPS!  
SORRY!

LET OP  
WAAR JE  
GAAT STAAN,  
KIND!



WAAR  
TREKKEN  
JULLIE  
NAAR-  
TOE?

WAT EEN DOM-  
ME VRAAG! DIE  
KAN ALLEEN  
VAN 'N MENS  
KOMEN!

WE ZOEKEN  
DE VUIVER  
WAAR WE  
ALLEMAAL  
VERZAMELEN  
OM ONS  
VOORT TE  
PLANTEN!



WAT.  
VIND JE  
VAN MIJN NIEUWE  
GENE?,  
MEISJE?



SCHITTEREND!  
HET STAAT  
JE MOOI!

HOE  
HEET  
JIJ?

ALICE.

O? ZOALS  
ALICE IN  
WONDERLAND?  
PRIMA, WANT DIT  
IS WONDERLAND!

HEEFT  
'T WITTE  
KONIJN  
JE HIERHEEN  
GEBRACHT  
?

O, IK  
ZAG MEER  
DAN EEN KONIJN.  
EN ZE WAREN  
NIET ALLEMAAL  
WIT. ZE HOUDEN  
ACHTER EL-  
KAAR AAN!





HAHA!  
IK ZAG JOU  
EERST!

LOGISCH!  
IK BEN VEEL  
GROTER DAN  
JIJ!



WAAROM  
ZOU JE ME DAT  
VERTELLEN  
?

DAN  
VERTEL IK  
JE NIET WAAR  
IK M'N GOUD  
HEB VER-  
STOPT.



ALS JIJ  
MIJ GEZIE  
HAD VOOR IK  
JOU ZAG, DAN  
MOCHT JE M'N  
GOUD VRAGEN.  
WEET JE DAT  
DAN NIET?

WAT  
ZOU IK MET  
JE GOUD DOEN,  
DWERG?



HAHA!  
DAT IS  
EEN GOEIE  
VRAAG!

EEN SLIMME  
MEID!

WE HEBBEN  
AL DUIZEND  
JAAR GEEN  
MENS  
MEER GE-  
ZIEN!



K  
R  
A  
K



O! EEN  
JONGEN!  
DAT IS TOCH  
OOK EEN  
MENS!



HEE, JONGEN,  
WACHT EVEN!



JONGEN,  
WAAR  
BEN JE?

ALICE, JE BENT  
GEWELDIG! JE  
SLAAGT ERIN  
OM MET ALLE  
LEVENDE  
WEZENS TE  
CONVERSEREN.  
ZO BEDENK  
JE EEN  
NIEUWE  
DROOM-  
WERELD.

















Wé vliegen  
door de mooie hei,  
vroeg in de mei. Dat is  
wat de leeuwerik zei...

TRIU  
TSJIFRU  
TRE TRE...



Tra  
la la  
la...



OEPS! WAAR  
REN JIJ NAARTOE,  
VOSJE?

M'N VROUWTJE  
HEEFT ME WEG-  
GEJAAGD. ZE KRIJGT  
STRAKS KLEINTJES!



O, DAT IS HEER-  
LIJK NIEUWS!

VIND JE?  
NU HEB IK GEEN  
TERRITORIUM  
MEER. ZE VER-  
JOEG ME ALS EEN  
INDRINGER.



OOIT WOONDE  
ER IN HET  
DORP EEN  
GEZIN MET  
TWAALF KIN-  
DEREN. ALS DE  
VROU MOEST  
BEVALLEN, STUUR-  
DE ZE OOK ALTIJD  
HAAR MAN WEG...



EN DAN GING  
HIJ OP CAFÉ!

BEDANKT  
VOOR DE  
TIP, MEISJE!  
HRHM!





DE EIK OP  
DE HEILIGE  
STEEN! DE  
WOLVENVALLEI  
IS DUS HELE-  
MAAL NIET ZO  
MOEILIK  
TE VINDEN!

HANOT  
ERVAN AF WIE  
'M ZOekt. HEE,  
IK LAAT JE. IK HEB  
ZES BEKIES TE  
VOEREN!



HEE  
DAAR!



NIET BANG  
ZIJN! REN NIET  
WEG! IK BEN  
MAAR EEN  
KLEIN  
MEISJE!



IK BEN ALICE!  
HOE HEET  
JIJ?

WEET  
IK  
NIET!



ECHT? WEET  
JE NIET  
HOE JE  
HEET?

NEE,  
WANT  
NIEMAND  
ROEPT  
ME.



EN  
HOE  
OUD  
BEN  
JE?

WEET IK  
OOK NIET.  
DUIZEND  
JAAR, OF  
OUDER  
...





KOM, ALICE, IK LEER  
JE DE WOLVENVALLEI  
KENNEN, VORIGE KEER  
STOND JE HIER TOEN  
JE VADER JE RIEP...



O!

WELKOM  
BIJ ONS,  
ALICE!

WAT  
BEN JE  
KNAP!



HET BLAUWE  
CHALET VAN OPA.  
PAPA ZEI ALTJD DAT  
HET ALLEEN IN ONZE  
VERBEELDING BE-  
STOND, NIET ECHT.



IK WIST  
WEL DAT HET  
GEEN VERZIN-  
SEL WAS.



MOOI,  
HË?

JA HOOR!  
PRACHTIG!



JE OPA HEEFT  
HET GEBOLUWD.  
IK HEB HEM AL  
EVEN NIET  
MEER GEZIEEN  
...



TIEN JAAR! TJA, ALS JE  
DUIZEND JAAR OUD BENT, IS DAT  
MAAR 'EVEN'... OPA OVERLEED  
NET VOOR IK GEBOREN WERD.  
IK ZOU 'M ZO GRAAG GE-  
KEND HEBBEN.





DRIE JAAR LATER...



ALICE,  
IK KRIJG AL  
WAT BAARD.  
IK BEN AL  
DUIZEND  
JAAR NIET MEER  
GEGROEID, MAAR  
DANKZIJ JOU  
ONTDEK IK  
NU HET  
ECHTE  
LEVEN...







ALICE,  
KOM JE  
EVEN? IK  
WIL JE  
SPREKEN.

ALICE, JE BENT NU DERTIEN. JE  
WORDT EEN GROTE MEID. BINNEN-  
KORT BEN JE EEN VROUW. JE MOET  
JE VERANTWOORDELIJKHEID LEREN NE-  
MEN EN JE OOK ALS EEN VROUW GE-  
DRAGEN. MAAR JE LEEFT IN JE  
DROMEN EN JE HUPPELT DOOR 'T BOS.  
WAT IS ER TOCH MET JE? WAT  
ZOEK JE DAAR?

IK HEB  
HET BLAUWE  
CHALET VAN OPA  
ONTDEKT EN HET  
IS PRACHTIG!

DAT CHALET  
IS EEN LEGENDE.  
HET BESTOND ALLEEN  
IN DE DROMEN VAN JE OPA.  
NIEMAND HEEFT HET  
OOIT GEZIEN. JE OPA  
WAS EEN DROMER.

JE HEBT  
EEN ROL IN DIT  
GEZIN. ER IS VEEL  
WERK VOOR JOU. EN JE  
MOET JE BEST DOEN OP SCHOOL.  
AAN JE TOEKOMST DENKEN.  
JE DROOMT DE HELE TIJD,  
MAAR DE REALITEIT IS  
ANDERS. LEER MET JE  
TWEDE VOETEN OP DE  
GROND TE STAAN!

IK VIND JULLIE  
WERELD ZO OER-  
SAAI! HIER WIL IK  
NIET LEVEN!

Hi!  
Hihi!

JE ZULT  
NAAR ME LUISTEREN  
EN DOEN WAT IK ZEG!  
NAAR JE KAMER! DAAR  
MAG JE EVEN OVER  
ALLES NADEN-  
KEN!













OMDAT JE TOCH NIET  
NAAR ME WILT LUISTEREN,  
ALICE, HEB IK JE IN  
BRUSSEL INGESCHREVEN  
BIJ DE NONNEN. HOPE-  
LIJK KUNNEN ZIJ JE  
LEREN GEHOOR-  
ZAMEN.



GAUW! SCHIET  
OP! WE KOMEN  
JE HALEN!

O, WAT  
BEN IK BLIJ  
DAT IK JULLIE  
ZIE, VRIEND-  
JES.



LIEVE OUDERS, DE WE-  
RELD DIE JULLIE ME WILLEN  
OPDRINGEN, BEVALT ME  
NIET! DAARIN WIL IK  
NIET LEVEN.









**Zomer**







Alice staat op, tra la la la la la la.  
Alice staat op, maar veel te vroeg,  
ja, veel te vroeg.  
Haar moeder vraagt: Alice, wat is er?  
Heb je hoofdpijn, of is het wat anders  
dat je uit bed joeg?

Ik heb geen  
hoofdpijn, maar  
hartzeer.

Huil maar niet, Alice. Als het even  
kon, trouwde je met een prins  
of een baron.

Ik wil geen  
baron, en al helemaal  
geen prins. Ik ben alleen  
blij met m'n herder uit  
de wolvenvallei.

Die jongen  
krijg je niet, want  
hem hangen we in  
een boom.

Als je dat  
doet, hang mij dan  
naast 'm.



GRWiii!  
GRWiii!



GRWiii!  
GRWiii!



GRWiii!  
GRWiii!

ALICE, SNEL!  
DUIK ACHTER  
EEN BOOM!



GRWiii!...!  
GRWiii!

HIER,  
DIKZAK!  
PAK AAN!



GRW  
iii!  
iii!

O, SCHAT! IK  
WAS ZO BANG!







ALICE, JOHANTO...  
DIT IS HET GROTE  
MOMENT!



HEET JIJ OOK  
JOHANTO?

ZOALS IN OPA'S BOEK?  
DAN BEN JE DE  
ZOOON VAN ATTIS  
DE HERDER...



...EN DE  
GODIN  
CYBELE!



KOM, KINDEREN. IK ZAL  
JULLIE TROUWEN, ALS JE  
DAT WILT...



JOHANTO,  
NEEM JIJ ALICE  
TOT VROUW?

JA,  
GRAAG!



ALICE, NEEM  
JIJ JOHANTO  
TOT MAN?

HEEL  
GRAAG!



DEZE RINGEN ZIJN VAN GE-  
VLOCHTEN GRAS, DUS ZE VER-  
GAAN SNEL. MAAR JULLIE BAND  
IS EEUWIG EN ZAL STERKER  
WORDEN MET DE JAREN.

JE MAG  
DE BRUID NU  
KUSSEN, ZOOON!











Toen ik nog bij vader woonde. Woonde, tra la la la la. Toen ik nog bij vader woonde, nog huwbaar was ik toen...

En de herderin me vroeg op haar schap te passen...

De herder die het schap liet grazen in lange groene grassen...

...probeerde me steeds weer te kussen, en me naar het bos te lokken.

Daar wilde hij me kussen in het groen.

Maar daar aangekomen, was plots te horen...

ALICE, RENNEN!



JOHANTO! JE BENT MIJN HELD!

BÈÈÈÈ!







MAMA, JE HEBT ME  
ALLES GEGEVEN EN  
ALLES GELEERD. IK HEB  
ALLE PROEVEN DOORSTAAN  
ZONDER EEN MOMENT  
TE AARZELEN. MAAR  
MIJN LEVEN ZAL PAS  
GESLAAGD ZIJN ALS  
IK OOIIT GOED BANG  
BEN GEWEEST...



MAMA, IK WIL ZO  
GRAAG ALLES  
LEREN. MAAR  
LEER ME EERST  
TE BIBBEREN EN  
TE BEVEN!



IK WEET  
NIET WAT ANGST  
IS...

IK KAN ER  
ME NIETS BIJ  
VOORSTELLEN.



EN ZO LANG IK  
NIET WEET WAT  
BANG ZIJN IS, BEN  
IK OOK NIET  
KLAAR...







IK HOU  
VAN JE,  
JOHANTO  
...



KOM  
...



...IN  
ME!

IK... IK KAN  
NIET... HET  
SPJIT  
ME...



IK MOET EERST BIBBEREN  
EN BEVEN, ALICE...

HET IS ALTJD  
WEER HET-  
ZELFDE LIEDE,  
JOHANTO...



GOED!  
DAN...



...PAK IK  
HET AN-  
DERS AAN!



O, SCHAT, NU  
BIBBER EN  
BEEF  
IK...



NU WEET  
IK DANKJ  
JOU WAT  
HET IS  
...



JE MOET BRANDNETELZAAD PIET-  
TEN, MENGEN MET PEPER EN  
HONING. ALS JE DAT IN WIJN DOET,  
RAAKT DE MAN ERG SNEL OPGE-  
WONDEN. IN DIE MATE DAT OOK  
HET MEISIE ONMIDDELIJK  
GEPIKKELD RAAKT.

KNOFLOOK IS NOG EEN VERSTERKEND  
MIDDEL EN GEEFT EXTRA KRACHT.  
MAAR DOOR DE SCHERPE GEUR  
STINKT DE ADEM VAN DE PER-  
SOON DIE ERVAN EET.

HET VOORDEEL KAN  
DUS SNEL KEREN EN  
EEN HINDERNIS WORDEN  
TUSSEN DE MINNAARS  
...



WIE LIEVER GEEN  
RISICO'S NEEMT EN TOCH  
Z'N PRESTATIES WIL VERGROTEN:  
KAUW WAT GEMBER OP AZIJN. NIET  
ALLEEN VERDWIJNT DE KNOFLOOKGEUR  
DAN, MAAR DE GEMBER WERKT  
STIMULEREND...

GEMBER IS VRIJEL EN KRACHTIG.  
HET VERHOOGT DE BLOEDDRUK EN  
DE TRANSPIRATIE NEEMT AF.  
GEMBER ZORGT OOK VOOR EEN  
BETERE 'BEVLOEIING' IN  
HET MANNELIJK LID.

HOU  
TOCH OP,  
JULLIE!

JOHANTO  
HEEFT HELE-  
MAAL GEEN  
AANWIJZINGEN  
NODIG. DAT ZIEN  
JULLIE TOCH!

OM NIET TE WORDEN GECONFRONTÉERD  
MET EEN OPSTOOT VAN SEKSUELE GEVOE-  
LENS IN HET ECHTELIJKE BED, HAD JOHANTO  
AL ZIJN EMOTIES LIJTGESCHAKELD. MAAR JIJ,  
ALICE, HEBT HEM GELEERD ANGST TE AANVAAR-  
DEN ALS ONDERDEEL VAN ZIJN MENSELIJKE PER-  
SOONLIJKHEID. JIJ GAF HEM DE KANS OM VOL-  
WASSEN TE WORDEN. JE HEBT HEM  
GELEERD ZIJN PRIKELS NIET TE  
VERDRINGEN, MAAR ZE TE  
AANVAARDEN.







ALICE, Kijk 'ns wat een mooie karpertje. Die gaat vanavond in de pan!

Hm. Ik vul 'm met groenten uit de moestuin.



Zie je die twee bomen? Ze lijken wel verliefd.

Net als wij!

Er was eens, diep in het bos, een Romeo die met zijn tak aanschuurde tegen zijn buurvrouw Julia.

Romeo's tak stierf af en viel. Je zag toen op de bomen alleen nog een grote wrong, als twee monden die elkaar innig kusten.



Julia hield niet van zoveel vrijpostigheid, omdat ze de tak niet kon breken, slokte ze hem op!



Zie je, Johanto?



En dus loopt het sprookje toch goed af, Alice. Het komt weer goed en de bomen blijven elkaar kussen. Tien, vijftien jaar lang... misschien wel hun hele leven.



Het zijn hongerige minnaars!













WEES ALTJD AAN-  
 DACHTIG, MEISJE. JE  
 VERMOGEN OM IN DEZE  
 WERELD AANWEEZIG TE  
 ZIJN, ZAL DE SLEUTEL  
 ZIJN VAN JE LEVEN-  
 VREUGDE.



JE JEUGD  
 IS DE POORT  
 NAAR DE  
 WERELD.  
 HIJ OPENT JE  
 ZINTUIGEN  
 EN JE VER-  
 BEELDING.  
 JE ONTDEKT  
 NU HET  
 ZICHTBARE  
 EN HET  
 ONZICHTBARE.











KIJK, ER IS EEN ZIEKE TAK  
VAN DE EIK GEVALLEN. IK HEB  
DIT STUK ERAF GEHAALD. DAT  
VOND IK MOOI!



KIJK, ROOS, UIT DIT  
STUK VAN DE HEILIGE  
EIK MAAK IK HET BEELD  
VAN DE BOSPRINS. HIJ  
ZAL OVER JE WAKEN  
EN JE BESCHER-  
MEN!



ZIE JE DIE  
UITWAS?  
HET LIJKT  
WEL  
HERSENS  
...

IK LAAT  
'M ZITTEN  
EN VERWERK  
'M IN ZIJN HAAR.



DAT WORDT  
EEN HEEL  
INTELLIGENT  
BEELD!

UITLEERAARD.  
DE BOSPRINS  
IS DE BRON VAN  
ALLE  
WIJSHEID!



ALICE, ONZE DOCHTER LIJKT  
ALS TWEE DRUPPELS WATER  
OP HET MEISJE DAT JIJ WAS  
TOEN JE VOOR HET EERST  
NAAR DE WOLVENVALLEI  
KWAM.

KIJK, IK  
BEN NIET BANG  
VAN 'M!

- ZO BEN JE IN ONZE FAMILIE OPGENOMEN. WEEET JE DAT NOG, PRINS?  
- ALS DE DAG VAN GISTEREN, ALICE...











DE ZOMER LOOPT OP Z'N EINDE. DE OOI'VAARS MAKEN VAN DEZE LAATSTE WARME ZOMERDAGEN GEBRUIK OM AL EVEN DE HOGERE LICHTLAAG OP TE ZOEKEN ALS VOORBEREIDING OP HUN LANGE REIS. ZONDER DE MINSTE INSPANNING.



HET BURLEN IS BEGONNEN. JONGE HERTEN GAAN OP ZOEK NAAR EEN REE, MAAR DE OUDERE MANNETJES BENAKEN HUN ROEDEL. DUS WORDT ER STRAKS GEVOCHTEN.





Herfst

















ERGENS IN EEN VER LAND  
SPEELT EEN PRINSES MET EEN  
GOUDEN BALLETJE BIJ EEN POEL.  
ZE ZIT AAN DE VOET VAN  
HET KONINKLIJK  
PALEIS.



PLOTS VALT HET BALLETJE IN DE POEL  
EN HAAR HART BREEKT. EVEN LATER  
VERSCHIJNT EEN KIKKER AAN DE OPPER-  
VLAKTE EN HIJ VRAAGT DE PRINSES WAAROM  
ZE ZO HUIJLT. HET DIERTJE STELT HAAR  
VOOR DE GOUDEN BAL TE ZOEKEN OP  
VOORWAARDE DAT ZE HEM ALS  
PARTNER NEEMT...



"IK WIL GRAAG NAAST JE  
ZITTEN, UIT JE GOUDEN BORD  
ETEN, UIT JE BEKER DRINKEN  
EN IN JE BED SLAPEN"  
...

DE PRINSES ACCEPTEERT, MAAR  
BEDENKT DAT EEN KIKVORS TOCH  
NIET IN STAAT IS OM MET EEN  
MENS SAMEN TE LEVEN.  
DE KIKKER DUIKT IN HET WATER  
EN KOMT TERUG MET HET  
BALLETJE.



DE PRINSES HOLT WEG MET HAAR  
SPEELTJE EN VERGEET WAT ER  
IS GEBEURD.

MAAR DE PRINSES WALGT DAAR ZO VAN  
DAT ZE HET DIERTJE MET AL HAAR KRACHT  
TEGEN DE MUUR KWAAKT.



ALS DE VOLGENDE DAG DE KONING, DE FAMILIE EN DE HOFHOUDING AAN  
TAFEL ZITTEN, KLOPT DE KIKKER AAN DE DEUR. DE PRINSES DOET DE  
DEUR OPEN, MAAR Slaat HEM METEEN WEER DICHT. DE KONING ZIET DAT  
ZIJN DOCHTER IN PANIEK RAAKT EN VRAAGT OM UITLEG. ALS ZE VERTELT  
WAT ER DE DAG VOORDIEN IS GEBEURD, ZEGT DE KONING DAT ZE HAAR  
BELOFTE MOET NAKOMEN. EN DUS LAAT DE PRINSES DE KIKKER WEER  
BINNEN, MAAR ZE WEIGERT HEM OP DE TAFEL TE ZETTEN. WEER ZEGT DE  
KONING DAT ZE MOET DOEN WAT ZE HEEFT BELOOFT.



NADAT HIJ ZIJN BUIKJE VOL HEEFT GEGETEN, WORDT DE KIKKER MOE. EN  
DUS ZEGT HIJ AAN DE PRINSES: "BRENG ME NAAR JE KAMER EN SCHUD  
JE ZIJDEN DONSDEK OP. WE GAAN EVEN LIGGEN." WEER WIL DE PRIN-  
SESS WEIGEREN, MAAR OPNIEUW WORDT DE KONING KWAAD. "ALS  
IEMAND JE LIJDT DE NOOD HELPT, MAG JE HEM NADIEN NOOIT  
IN DE STEEK LATEN."



BWEERK!  
IS DAT ALLES?

DAT IS HET  
EINDE VAN  
HET VERHAAL,  
JA!

WAT  
EEN STOM  
VERHAAL,  
PAPA!



DE KIKKER KRIJPT NAAST  
HAAR IN BED.





OMDAT JE BANG BENT DAT JE ZO JE KLEINE ROOS ZULT VERLIEZEN. JE VERTELT HAAR ALLEEN OVER EEN MAN ALS BEEST EN DAAR WALGT ZE VAN. HET DIER SYMBOLISEERT HAAR ANGST VOOR SEKSUALITEIT.



ALS JONGE MEISJES KLAAR ZIJN VOOR SEKS, IS ER ANGST, AFKEER EN SOMS WOEDE. DAAROM GOOIT DE PRINSES DE KIKKER TEGEN DE MUUR. MAAR HET IS OOK EEN FORM VAN BEVRIJDING. ZE KAN ZICHZELF BEWIJZEN EN ONDER HET JUK VAN HAAR VADER UIT KOMEN. HAAR ANGST WORDT DUS EEN BEWIJS VAN MOED. HAAR HAAT MAAKT PLAATS VOOR LIEFDE.







"KOM MEE! GEEN MEISJE DURFDE OOI MET ONS MEE TE KOMEN!"



"ZIE JE WEL, ER IS NIKS GEBEURD."

"EN OOK VOOR SIMON."

"GEWELDIG DAT JIJ HIER BENT, ROOS."

"WIE HET STUK OP-EET DAT IK NIET HEB GEGEVEN, IS GESLAAGD VOOR DE PROEF 'GEEN BEETJE BANG!'."

"HOPELIJK ZIEN WE JE SNEL TERUG. JE BENT NU EEN VAN ONS."





































DE HUIVERING VAN JOHANTO WAS ONGEGROND,  
WANT JE MAAGDELIJKHEID VERLIEZEN IS OOK  
EEN BEWIJS VAN LIEFDE EN EEN UITING  
VAN GROTE MENSELIJKHEID...





Winter







JE BENT JE DOGAPPEL  
KWIJT, JOHANTO, MAAR  
DAT STOND IN DE STERREN  
GESCHREVEN. ROOS  
LEEFT NU IN 'N ANDERE  
WERELD, DIE OOK DE  
HARE IS. ZE KON  
TOCH NIET EELUNIG  
BIJ JE BLIJVEN...

TOEN JE  
MET ALICE TROUWDE,  
EEN MENS EN DUS EEN  
STERFELIJK WEZEN, WIST JE  
DAT DIT ZOU GEBEUREN. JE HEBT  
AANVAARD OM MET HAAR ALLE  
STAPPEN VAN HAAR LEVEN DOOR  
TE MAKEN EN JE WIST DAT JE  
ROOS ZOU VERLIEZEN.



"ERGENS, HEEL VER  
HIERVANDAAN, LIGT  
EEN SCHAT VERBODEN,  
JOHANTO. VERTREK EN  
DRAAI JE NOOIT OM."





"JE ZULT ONBEKEND LANDEN DOORKRUISEN..."

"HET ZAL MAANDEN, JAREN DUREN VOOR JE  
JE SCHAT VINDT."



"HIJ ZIT VERSTOPT ONDER  
STENEN, AAN HET BEGIN  
VAN EEN BRUG..."



"IN HET KISTJE DAT JE VINDT, NA DIE  
HEEL LANGE REIS, ZIT ALLES WAT  
DE LEEGTE ZAL VULLEN DIE IS ONT-  
STAAN DOOR HET VERLIES VAN JE  
EIGEN SCHAT... HET VERTREK  
VAN JE  
DOCHTER..."







"VERTREK EN DRAAI JE NOOIT OM."



"IT  
REGENT  
..."



"...NU,  
EN HET ZAL  
ALTIJD  
REGENEN  
..."



"VERTREK, JOHANTO!"



"ALICE, IK DROOM AL DRIE  
NACHTEN LANG DEZEELFDE  
DROOM..."







IK MOET WEG, ALICE.  
HET MOET! IK HOOR  
STEEDS WEER DIE  
STEM!



MAAR MAAK JE GEEN  
ZORGEN, SCHAT. IK  
KOM SNEL TERUG  
...



ALICE, IK HOU VAN  
JE SINDE DE ALLER-  
EERSTE DAG.



GA, JOHANTO,  
ALS DAT IS WAT  
JE WILT.



GA, MIJN  
ZOON.  
ANDERS ZUL  
JE NOOIT RUST  
VINDEN...







ALICE, JE WORDT OUDER...  
JE WAS HET OPGEWekte MEISJE, HET BRUTALE MEISJE, DE REBELSE PUBER, DE ONGEDULDIGE JONGE VROUW, DE RIJPE,  
SERENE ECHTGENOTE... DE MOEDER, DE DOCHTER...















ZIJN AF-  
WEZIGHEID  
KNAAGT HĒ...  
ONDERTUSSEN  
VLIËGT DE  
TĪD...



JE BENT OP LEEFTĪD,  
ALICE, MAAR JE ONT-  
KOMT NIET AAN DIT  
STADIUM UIT JE LEVEN.  
JE KUNT NIET ONTSNAP-  
PEN UIT DIT LICHAAM  
WAARIN JE GEVANGEN  
ZIT. BEHALVE ALS  
DAT LICHAAM  
STERFT.



TOT VANDAAG HEB JE AL-  
TĪD MET PASSIE GELEEFD,  
EN STAPT JE VAN DE ENE  
VORM NAAR DE  
ANDERE...



EERST IN  
DE BĪK VAN  
JE MOEDER,  
DAN ALS BABY,  
ALS KIND EN  
ALS RIJPERE  
VROUW.



MAAR IS HET LICHAAM VAN  
DE OUDE VROUW, ZOALS HET  
DOOR ANDEREN WORDT GEZIEN,  
MINDER MOOI DAN DE VORIGE  
STADIA? WAAROM ZOU JE  
HET DAN HATEN?















WAAH!  
HA! HA!  
HA!



ARME GEK. HEB JE AL DIE RISICO'S  
GENOMEN EN BEN JE DOOR ZOVEEL  
LANDEN GEREISD... OP ZOEK  
NAAR EEN DROOM?



WAT ZOU ER  
VAN DE WERELD  
WORDEN ALS  
IEDEREEN ZO  
GEK WAS  
ALS JIJ?



WEEET JE WAT IK  
ONLANGS HEB  
GEDROOMD?

O, DAT  
WIL IK GRAAG  
HOREN.

WEL, IK DROOM AL DRIE NACH-  
TEN DAT EEN STEM ME VERTELT  
DAT IK ERGENS BIJ JOU IN DE  
BUURT, IN DE ARDENNEN, MOET  
GAAN ZOEKEN NAAR EEN PLEK  
DIE DE 'WOLVENVALLEI' HEET.  
DAAR ZOU IN DE BUURT VAN  
EEN MEER EEN BLAUW  
CHALET STAAN.



EN IN DAT CHALET  
STAAT EEN KACHEL  
WAARACHTER  
EEN SCHAT  
VERSTOPT  
ZIT.

IK ZOU  
DUS OOK EEN  
FLINKE REIS  
MOETEN MAKEN  
OM BIJ MIJN  
SCHAT TE KOMEN.



HAHAHA! VERGEET AL  
DIE ONZIN, VRIEND, GA  
TERUG NAAR HUIS!



BEDANKT  
VOOR DIE GOEIE  
RAAD!











## Epiloog









69











EINDELIIK  
IS DE  
TIJD RIJ,  
JOHANTO.



OPA ZOU TROTS  
OP JE GEWEEST  
ZIJN, EVA.



DOOR EEN STERFELIJK MENS TE  
WORDEN, ONTDEKTE JOHANTO DE  
VLUCHTIGHEID VAN DINGEN. DE VER-  
GANKELIJKE DIMENSIE VAN IDEEËN  
EN PROJECTEN, DE EINDIGHEID  
VAN HET LICHAAM.



DOOR DE  
EINDELOZE  
CYCLUS VAN CREËTIE  
EN VERNAL, VAN ORDE  
EN CHAOS, VAN GEBOR-  
TE EN DOOD, WERD HIJ  
OOK GETUIGE VAN  
EELWIGDURENDE  
TRANSFORMATIES...



ALS HET  
LAATSTE DEEL VAN  
DE REIS AANBREEKT, TIJD  
EN RUIMTE IN ELKAAR OPBAAN, IS  
EEN TEDERE BLIK VOLDOENDE OM  
VREDE TE HEBBEN MET ALLE STADIA VAN  
HET LEVEN, VAN GEBORTE TOT DE DOOD...









## De geest van het bos

Wat ruikt alles heerlijk vanochtend. De zon staat al hoog aan de hemel. Een zwoele wind brengt ons het geritsel van planten langs de rivier. We zijn met zijn tien op pad voor de cursus 'foto, natuur, wandeltocht' en we zien een reiger op een steen in het water.

Tijdens deze bijeenkomst wil ik in dit verband hiermee een en ander vertellen, wat activiteiten voorstellen en iedereen laten luisteren naar de natuur. En alles wordt daarna op foto vastgelegd.

Ik heb al vaak gemerkt dat mensen die zich opgeven voor een wandeling-met-gids na afloop extra tevreden zijn, omdat ze het bos nu zoveel intenser hebben 'beleefd'. Daarom vertel ik ook wat de natuur ons kan leren, laat hen de vijf zintuigen ontdekken en laat ik wat ruimte voor persoonlijke ontboezemingen.

Zo lijkt het me interessant om te vertellen dat bomen bodemerosie helpen tegengaan, de waterkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit in stand houden, de lucht zuiveren én fungeren als wind- en geluidsschermen. En door bijvoorbeeld bloemennamen te leren, pootafdrukken te beschrijven en een landschap uitvoerig te bestuderen, worden we opmerkzamer en doorgronden we een wereld die ons bang maakt of onverschillig laat omdat we ons er niet meer in thuis voelen.

Maar ondanks al die informatie is het nog steeds niet zover dat het gros van de mensen ook blijft houden van de natuur of haar blijft respecteren. Mocht dat wel zo zijn, dan zou het milieu nu natuurlijk veel beter beschermd worden. We kunnen namelijk wel kennis delen, maar ook praktijkervaring is noodzakelijk. Alleen daarvan kun je echt leren, alleen die kan je stimuleren tot samenwerking en een duurzaam engagement. Vanochtend beginnen we de dag met een lange kennismakings- en voorbereidingswandeling. Die brengt ons naar een groot bos, waar we een magische plek ontdekken.

Bij een voormalige smederij voelen we een bijzondere, bijna tastbare energie. De arbeiders van weleer hadden houtskool nodig voor de laagovens waarin het erts ijzer

werd. De huidige bewoners hebben ervoor gekozen om de natuur te beschermen. En dus kiezen ze voor alles wat de mens nodig heeft: schoonheid, ruimte, stilte. Wij, passanten, ontdekken dankbaar de betoverende wereld van dit beschermde bos. We concentreren ons op de grootste bomen. Op de rust die ervan uitgaat en de inspiratie die ze bieden. Na een lange tocht in stilte volgen we de loop van een beekje, de Tamijean.

Op een uitnodigende open plek gaan we even zitten om wat te eten. Pas na een halfuur neemt iemand het woord: hij had niet verwacht dat we in volstrekte stilte zouden eten. Ikzelf eerlijk gezegd ook niet. Ik had al wat stilteoefeningen met hen gedaan en vond het zo wel genoeg, vooral omdat ik de eetpauze niet zwaarder wilde maken. Maar wat er op dat moment gebeurde, was van een heel andere aard en is moeilijk te beschrijven.

Ik heb dezelfde ervaring ook andere keren meegemaakt en wil er graag wat over kwijt. Het is namelijk net alsof van het bos zoiets groots uitgaat dat we ontvankelijk worden voor een oneindig veel ruimere dimensie van onszelf dan die van onze dagelijks bestaat. Alsof de schoonheid van de omgeving ons alerter maakt en we als vanzelf in het hier en nu kunnen zijn zonder nog iets anders te willen. Alsof de sacrale dimensie van de natuur zo tastbaar wordt dat alleen een intense stilte de echo ervan kan zijn. Alsof alleen de geest van het bos al via een mysterieuze resonantie iedereen kan openen voor het diepst van haar of zijn wezen.

Geen geklets. Geen slappe lach, geen spottende blikken. Er zijn. Precies daar. De fotograaf houdt zich bezig met de scherptediepte, de natuuronderzoeker weet wat voor invloed de diepte van de verschillende bodemlagen op de vegetatie heeft. Met de diepte van een stilte kunnen wij onze eigen ontvankelijkheid stimuleren.

In onze huidige wereld heerst een gekmakend gebrek aan stilte. Ik zou zelfs durven beweren dat we van dat gebrek aan stilte soms letterlijk ongevoelig worden.

Daarom is het nodig je voor te bereiden op de ontmoeting.











Doe je dat niet, dan loop je het risico te missen waar het echt om gaat. Je moet je openstellen, je ritme veranderen als je wat wilt hebben aan de wijze lessen die voor ons klaar liggen. Nader het bos met alle respect dat je een gastheer verschuldigd bent. Ontdoe je van alles wat je bezwaart en je blik dreigt te versommen. Veranker je in de aarde, laat innerlijke rust over je dalen en zoek een rustige manier om in de ruimte te bewegen. Zonder haast, zonder versnippering. Oefen je in een heldere, open, intense blik. Je bent deel van het bos. Je bent één met het bos.

## Met spoed van binnen naar buiten

In contact met de stilte, met het spel van licht en schaduw, met de wind en de cyclus der seizoenen geeft het bos de mens zijn juiste plaats terug. Het biedt een soort evenwicht door mee te gaan op het ritme van aarde en hemel. Tegelijkertijd wekt het – of wekt het opnieuw – het gevoel voor het onaantastbare in ons, terwijl we ons in deze op winst gerichte consumptiemaatschappij steeds vaker radeloos voelen, steeds meer afgezonderd van onze wortels, van onze levenslust, van het gevoel ergens bij te horen. Zoals Jung liet zien, worden we door de ontwikkeling van de wetenschap en de daaruit voortvloeiende technologieën, ontmenselijkt. Met het verlies van onze subtiële, gevoelsmatige band met de natuur verliezen we ook onze menselijkheid. Door ons los te maken van de uitwendige natuur veroorzaken we ook innerlijk problemen: het ondermijnt onze zekerheden, onze worteling, onze basis. Het wordt tijd dat we opnieuw ontdekken dat bossen leven. We moeten onze verhouding met bossen in een ander perspectief leren te zien. Wij mensen doden leven (voor voeding, woning, kleding) maar dat moeten we bewuster doen, in het scherpere besef dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Lang geleden liet François Terrasson ons al inzien dat we de bron van ons vernietigende gedrag ten aanzien van de natuur in onze psyche moeten zoeken. Hij legde vooral de nadruk op onze angst voor wat we niet aankunnen, niet onder controle kunnen krijgen. In Frankrijk was hij de voorloper van de ecopsychologie en de ecospiritualiteit, die een nieuwe, sterke band met de natuur voorstaan, een echt verbond met alles wat leeft. Fysiek contact met de natuur is daarvoor niet voldoende. We moeten ook werken aan meer zelfkennis. Die zal zorgen voor minder psychisch leed en een rijkere geest. Het gaat dus echt om de zorg voor je relatie met de natuur, je medemens en jezelf. Nog maar kortgeleden droomde ik ervan recepten voor te schrijven als een 'bosbad', zoals Shinrin-Yoku de Japanners tot boswandelingen aanspoort en daar een concreet, preventief doktersrecept van maakte. Vervolgens ontdekte ik de wandeltherapie, waarin de persoon met klachten over zijn of haar probleem praat tijdens een boswandeling met een speciaal opgeleide therapeut.

Wat er dan gebeurt, is natuurlijk totaal anders dan wat je bij een klassieke therapie meemaakt. Tijdens de wandeling

zullen allerlei natuurelementen immers het therapeutische proces ondersteunen. Ze staan allemaal voor metaforen die een beroep op je doen. Ze versterken, verbazen, stellen vragen: een over een greppel gevallen boom wordt een onverwacht middel om een obstakel te overwinnen, een met paddenstoelen overdekte stronk van een dode boom toont de levenskracht, de plaatsing van de takken aan een boomstam doet denken aan lastige relaties tussen broers en zussen, een beek roept gedachten op over continuïteit of veranderlijkheid en is nodig om verder te komen, et cetera. Bij dit soort bijeenkomsten is symboliek belangrijk. Woorden zijn dan uiteraard nodig om betekenis te geven aan wat je beleeft en om de mogelijke interpretaties te verruimen.

Al die metaforen brengen ons haast vanzelf bij de symbolische dimensie van het bos en zijn duidelijke aanwezigheid in de verbeelding van alle beschavingen, in Noord en Zuid, in Oost en West. In sprookjes en legenden als die van de gebroeders Grimm komen de heksen en draken elkaar niet toevallig tegen in grote bossen. Je vindt er ook dieren die tegen de jagers praten en erin slagen hen te bekeren (het hert van Sint-Hubertus en dat van Sint-Eustatius bijvoorbeeld) of kluizenaars die vriendschap sluiten met dieren, ze verzorgen en tegen jagers beschermen. Soms ook zijn het natuurgoden in de vorm van elfen, kabouters of feeën, die zowel het bos als de verbeelding van de mens bevolken en nu eens onze wensen en fantasieën vertolken, dan weer onze beschermgeesten en kwelgeesten uitbeelden.

In alle overleveringen wijdt de symboliek van de boom de mens in de mysteries in van alles wat leeft. De levensboom, de as van de wereld, de omgevallen boom, hij verbindt hemel en aarde, het zichtbare en onzichtbare, de mens en de goden. Hij voedt zo onze innerlijke wereld en begeleidt ons tijdens onze langzame rijping op weg naar wijsheid of zelfontplooiing.

## De trends voorbij

Tal van wetenschappelijke studies hebben inmiddels de fysiologische winst (verlichting voor diabetici, versterkte immuniteit) en de psychologische voordelen (minder stress, meer zelfvertrouwen) van herhaald contact met de natuur bewezen. Maar hebben we wel zoveel studies nodig om dat te beseffen? Kunnen we niet domweg afgaan op ons gezond verstand en onze ervaring? Iedereen die wel eens een boswandeling heeft gemaakt, weet dat die je goed doet, punt uit. Voor de een gaat er niets boven een wandeling met het gezin, voor de ander is het juist een wandeling alleen of met een gids, of een moment van bezinning of meditatie. In elk geval mogen we niet meegaan met de trend om alles te meten, te bewijzen, in modellen onder te brengen of te normeren. We mogen van de natuur geen consumptieartikel maken. Daar beschadigen we onszelf alleen mee. Elisée Reclus zei immers: "De mens is de natuur die zich bewust wordt van zichzelf". Het bos is de



ideale omgeving om onze banden aan te halen met het universele bewustzijn, met het Grote Alles. Vooral via al het moois dat het te bieden heeft, nodigt het bos ons uit om met hernieuwde aandacht om ons heen te kijken, en met een concentratie die we voortdurend op peil moeten houden. Zonder onze actieve betrokkenheid zal de planeet Aarde heel snel verdwijnen.

Wat onze keuze ook zal zijn in het ontdekken en beschermen van de natuur, laten we wel bedenken dat de mogelijkheden beperkt zijn: het bos is mooi en robuust maar heeft rust nodig. Daarbij past geen motor, zelfs geen fiets. Alleen de wandeling wordt geduld.

De ziel van een bos kun je alleen ontdekken als je er de tijd voor neemt.

Ga het bos in zoals je een meditatie begint, in wat je rustig maakt en met de ander verbindt.

Vertraag je pas op het zacht verende pad.

Adem rustig.

Neem de energie uit de aarde in je op.

Open je hand en geniet van de echte rijkdommen.

Laat het licht zijn werk doen, laat de boom spelen met zijn schaduw.

Dring de stilte binnen.

Zet je weg erin uit.

Luister naar de vormen in het geheugen van de stenen.

Ga mee in de beweging van de wolken.

Geniet van het alleen zijn.

Wees blij.

Begroet elke boom, dankbaar voor elk deel van jezelf dat hij je laat bezoeken.

Loop, sta stil, luister.

Wees aanwezig. Alert.

Loop verder en keer weer terug.

Laaf je aan de geest van het bos.

Beoefen zonder terughoudendheid de kunst van het wandelen.

*Cécile Bolly*









Dank aan Cécile Bolly, Claude Grandjean, Michel en  
Hélène Rogier, Albert Moxhet, Vincent en Denis.

## BIBLIOGRAPHIE

BERTRAND Bernard, *L'Herbier érotique*,  
Plume de Carotte, 2005.

BETTELHEIM Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*,  
Robert Laffont, 1976.

BOURDU Robert, *Légendes de France contées par les arbres*,  
Ulmer, 2001.

DÉOM Pierre, « Petits mystères des grands bois »,  
*La Hulotte*, n°88, juillet 2006.

GIRAUD, Marc, *La France sauvage*,  
La Martinière, 2011.

GIRAUD, Marc, *La Nature en bord de chemin*,  
Delachaux et Nieslé, 2017.

GIRAUD, Marc, *Les Animaux en bord de chemin*,  
Delachaux et Nieslé, 2016.

HUME Rob, LESAFFRE Guilhem, DUQUET Marc, *Oiseaux de France et d'Europe*,  
Larousse, 2003.

SINGER Christiane, *Les Âges de la vie*, Albin Michel, 1984.

VON HOLLEBEN Jan, HELMS Antje, *Est-ce que ça arrive à tout le monde ?*,  
Syros, 2014.

Documentaires :

*Le Royaume de la forêt*, HAFT Jan (regisseur),

BRAUN-ELWERT Carla (montage),

executive producers Nautilusfilm/Naturfilm/Doclights.

Eerste druk

© Dupuis, 2018.

ISBN: 978-90-314-3697-2

Wettelijk depot: D/2018/0089/331

Vertaling en lettering: BOOM!, Wingene

Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in de EU door Canale.

Gedrukt in oktober 2018.

Dit album is gedrukt op  
papier dat afkomstig is uit  
ethisch beheerde bossen.



- Alice, je bent nu dertien. Je wordt een grote meid. Binnenkort ben je een vrouw. Je moet je verantwoordelijkheid leren nemen en je ook als een vrouw gedragen. Maar je leeft in je dromen en je huppelt door het bos. Wat is er toch met je? Wat zoek je daar?
- Ik heb het blauwe chalet van opa ontdekt en het is prachtig!
- Dat chalet is een legende. Het bestond alleen in de dromen van je opa. Niemand heeft het ooit gezien. Je opa was een dromer.



De kleine Alice heeft geen boodschap aan de religieuze banbliksems van haar familie, noch aan hun sociale status of hun dodelijk saaie leventje.

Al sinds haar prille jeugd is ze in de ban van de sprookjes die haar opa schreef. Ze weet ook precies wat ze wil: ze gaat in de Wolvenvallei leven.

Ze trekt de wilde, maar sprookjesachtige natuur in, naar het chalet van haar opa en ver van de strenge regeltjes in het ouderlijke huis.

Ze gaat leven tussen de dieren en de boswezens. Tot ze een jongen leert kennen die in het bos verdwaald is. Hij heeft geen naam en zit al duizend jaar gevangen in een lichaam dat maar niet ouder wordt. Is hij misschien behekst?

*Het blauwe chalet* is mystieke poëzie in de vorm van een initiatieverhaal op het ritme van de seizoenen en de stadia in het leven. Een hulde aan de natuur zoals alleen Jean-Claude Servais die kan brengen.



978-90-314-3697-2